

Bijbelstudie vooraf

Werkblad Bijbelstudie vooraf

Introductie:

In dit werkblad vind je acht bijbelteksten met vragen waarmee je direct ook al kennismakt met de acht Bouwstenen.

Tip bij het bestuderen:

Deze bijbelstudie kan het beste gedaan worden door op te knippen in blokjes van bijvoorbeeld 8x 30-45 minuten verspreid over acht dagen. Begin er sowieso op tijd aan!

Misschien heb je deze teksten eerder gelezen, maar bestudeer ze voorafgaand aan deze training sowieso nog een keer om te zien of je nieuwe dingen ontdekt in het licht van MPD. Hoe beter voorbereid je op de training komt, hoe meer je eruit gaat halen, en des te meer hebben anderen aan jou. We zien ernaar uit te horen wat je gaat delen!

Het gaat om de volgende teksten:

VOORZIENER

Bouwsteen 1: Zoek eerst het Koninkrijk

Mattheüs 6:24-33

Bouwsteen 2: Alles is van God

1 Kronieken 29:1-20

Bouwsteen 3: God voorziet precies

1 koningen 17:1-24

ZENDELING

Bouwsteen 4: Gebed staat centraal

Nehemia 1:1-11 en 2:1-9

Bouwsteen 5: Mijn vrijgevige levensstijl

Lukas 21:1-4

Bouwsteen 6: Mijn tijd waard

Romeinen 15:19-24

PARTNER

Bouwsteen 7: Schakel in groei

2 Korinthe 9: 5-15

Bouwsteen 8: God zegent partners

Filippenzen 4:9-20

Bouwsteen 1: Zoek eerst het Koninkrijk Mattheüs 6:24-33

Vragen bij dit bijbelgedeelte:

1. Schrijf in onderstaande tabel alles wat Jezus de leerlingen vertelde over geen zorgen maken:

Vers	WAAR geen zorgen over te maken	WAAROM geen zorgen over te maken
25		
26-27		
31-32		
34		

2. Zoek vers 33 in een aantal andere vertalingen op. Schrijf ze uit. Sluit af door vers 33 in je eigen woorden te herschrijven.

Bouwsteen 2: Alles is van God

1 Kronieken 29:1-20

Introductie:

Nadat zijn koninkrijk was gevestigd, wilde David een huis bouwen voor de Ark van het Verbond, om zo de oude tabernakel te vervangen. Maar God vertelde hem (via Natan, de profeet) dat zijn opvolger (Salomo) dat moest gaan bouwen (2 Samuel 7). Dus ging David twintig jaar lang de voorbereidingen treffen door het verzamelen van steen, ijzer en hout (1 Kronieken 22:1-5). En tegen het einde van zijn leven deed hij iets buitengewoons, zoals we in deze tekst lezen.

Vragen bij dit bijbelgedeelte:

1. Wat zegt David over wat van God komt (vers 9-19)? Hoe denk je dat deze overtuiging bij hem is gegroeid?

2. *"If you do not give generously to your own organization, how can you ask others to give generously? Your giving is an indication of how much you truly believe in your work."*

Dit is een quote van Scott Morton bij dit bijbelgedeelte (uit de bijbelstudie *'How six biblical leaders handled fundraising challenges'*). Wat zie je David doen? En hoe kun je dit eventueel zelf toepassen?

3. Hoe denk je dat "weten dat alles van God is", invloed heeft op de vrijgevigheid van iemand?

Bouwsteen 3: God voorziet precies

1 Koningen 17:1-24

Vragen bij dit bijbelgedeelte:

1. Op welke manieren voorziet God in dit bijbelgedeelte?

2. Wat motiveerde de weduwe om haar laatste maaltijd met Elia te delen?

3. Hoe zou jij reageren op het bezwaar van de weduwe (vers 12)?

Bouwsteen 4: Gebed staat centraal Nehemia 1:1-11 en 2:1-9

Noten:

- Bij H1 vers 1:

Kislew is de derde maand. Dit verhaal speelt zich af zo'n 135 jaar na het begin van de ballingschap.

- Bij H1 vers 11:

In die tijd een gevaarlijk beroep: degene die alles voorproefde, met gevaar voor eigen leven, om de koning te beschermen.

- Bij H2 vers 1:

Nisan is de zevende maand. Dit is dus zo'n vier tot vijf maanden na het begin van het hoofdstuk.

- Bij H2 vers 3:

Het verhaal van Ester is nog maar dertig jaar eerder. Zeventie jaar na het verbod om de stad te herbouwen.

Steve Shadrach schrijft in zijn boek 'The God Ask' het volgende over dit bijbelgedeelte:

Nehemia was zeer nerveus over zijn ontmoeting met de rijkste, machtigste man op aarde. Hij vroeg Artaxerxes om het Jeruzalem-wederopbouw-project te financieren. Maar toen de tijd kwam om zijn verzoek te doen, keek deze nederige wijnschenker eerst omhoog naar Degene die werkelijk voorziet. Op het moment van de waarheid, hief Nehemia zijn hart op en deed "De God Vraag". In Nehemia 2:4 beschrijft hij de ervaring:

"Wat is dan je wens?" vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel."

In plaats van afspraken tegemoet gaan met angst voor wat je medemens zal zeggen, mag je vertrouwen dat God het hele proces overziet. Omarm het feit dat het niet langer een Mens vraag is. Nee. Het is een God Vraag!

Vragen bij dit bijbelgedeelte:

1. Parafraseer het gebed van Nehemia in hoofdstuk 1 naar jouw context en doelgroep:

4 Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten.	
Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan.	
5 Ik bad: 'Ach HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt,	

6 luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten.	
Ik belijd de zonden die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, ook in en mijn familie.	
7 Wij hebben u veel kwaad gedaan; wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven.	
8 Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden:	
“Als jullie ontrouw zijn zal Hij je onder alle volken verstrooien, 9 maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen.”	
10 De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk;	
u hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd.	
11 Ach mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen.	
Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn.’	

2. Hoe beschrijft Nehemia aan de koning wat hij nodig heeft (in hoofdstuk 2)?

3. Welke principes over MPD kun je halen uit het verhaal van Nehemia over zijn:

a) Passie

b) Planning

(o.a. goed voorbereid zijn, helderheid over de kosten, de tijd)

c) Gebed

(o.a. Geef de eer aan God: Nehemia 2:8)

d) Verzoek

(o.a. geen omhaal van woorden, kostenplaatje duidelijk hebben, geen buzzwords: Nehemia noemt bewust niet 'Jeruzalem', maar 'stad van mijn voorouders')

4. Schrijf voor jezelf een gebed op dat je de komende maanden kunt bidden als je denkt aan jouw bediening en doelgroep?

Bouwsteen 5: Mijn vrijgevige levensstijl

Lukas 21:1-4

Vragen bij dit bijbelgedeelte:

1. Wat betekent het om vanuit armoede te geven?

2. Waarom denk je dat Jezus zijn discipelen op dit voorval wees?

3. De arme weduwe in het verhaal van Jezus geeft meer dan ze heeft. Ze geeft namelijk uit haar armoede alles wat ze nodig heeft voor haar levensonderhoud. Haar geefgedrag had gevolgen voor haar levensstijl, daarom preekt Jezus haar. Geef daarom ook van je geld waar je van 'leeft'; geef niet alleen van je overschot, zegt Scott Morton in 'The Great Tithing Misunderstanding' (een artikel in zijn boek Blindspots, vertaald: Het grote misverstand van het geven van tienden). Wees overvloedig in je geven. Dat gaat niet over meer of minder dan tien procent. Je bent vrij! Mortons conclusie: Geef op zo'n manier dat het een verschil maakt in je levensstijl.

Vraag: Hoe kun je op dezelfde manier gaan geven als de arme weduwe in dit verhaal?

Bouwsteen 6: Mijn tijd waard

Romeinen 15:19b-24

Vragen bij dit bijbelgedeelte:

1. Wat was Paulus duizelingwekkende visie?
2. De bediening van Paulus was geworteld in Jesaja 52:15b (vers 21). Waarom zou dit gedeelte een beroep hebben gedaan op de gelovigen in Rome?
3. Hoe verdiepte Paulus zijn relatie en partnerschap met zijn gevers?
4. Het woord "hulp" in vers 24 is in de grondtekst "propempe", wat praktische hulp/ondersteuning betekent. Parafraseer dit bijbelgedeelte. Neem daarin de volgende opbouw mee:
 - Paulus visie in vers 20.
 - Paulus belofte in vers 21.
 - Paulus partnerschap in vers 24.
 - Paulus relatie in vers 24.

Bouwsteen 7: Schakel in groei

2 Korinthe 9:5-15

Vragen bij dit bijbelgedeelte:

1. Wat springt er voor jou uit in dit bijbelgedeelte?

2. Waarom denk je dat God van blijmoedig geven houdt (vers 7)?

3. Noteer alle gevolgen van gulheid die je in vers 6 en vers 10-15 kan vinden?

4. Herschrijf vers 8 in je eigen woorden, eventueel door eerst wat andere vertalingen erbij te zoeken.

Bouwsteen 8: God zegent partners

Filippenzen 4:9-20

Vragen bij dit bijbelgedeelte:

1. Wat dacht Paulus dat zou worden bijgeschreven op de rekening van de gevers (vers 17)?
2. Wat zou de Filippenzen ervan hebben kunnen weerhouden om te geven?
3. Waarom denk je dat de Filippenzen zo graag aan de bediening van Paulus gaven? Probeer verschillende redenen of voordelen op te schrijven?
4. Op welke manieren kan jouw MPD een zegen zijn voor jouw (potentiële) partners?